

Απαντήσεις 280 γονέων στο ερωτηματολόγιο για την Ίδρυση Μουσικού Σχολείου

Εκπαιδευτική βαθμίδα παιδιού.

κάτω των 5	3 %
άνω των 18	2 %
λύκειο	4 %
γυμνάσιο	14 %
νηπιαγωγείο	26 %
δημοτικό	51 %

Ασχολείται το παιδί σας με τη μουσική μαθαίνοντας κάποιο μουσικό όργανο;

ναι	48 %
όχι	52 %

Αναφέρετε με ποιον τρόπο έχει επαφή το παιδί σας με τη μουσική (εκμάθηση μουσικού οργάνου, συμμετοχή σε ομάδα μουσικής κ.α):

Μουσικοκινητικές δραστηριότητες (νήπια)	5 %
Έγχορδα	26 %
πνευστά	4 %
πληκτροφόρα	24 %
κρουστά	5 %
παραδοσιακά	2 %
χορωδία	6 %
μουσική μπάντα	3 %
δεν παίζει αλλά θα ήθελε	15 %
άλλο	10 %

Θα στηρίζατε την ίδρυση Μουσικού Σχολείου στη Σύρο; (αιτιολογήστε)

ναι	92 %
όχι	8 %

Είναι κάτι πολύ δημιουργικό η μουσική, θα ήθελα πολύ τα παιδιά μου να πάνε σε μουσικό σχολείο..Ο μεγάλος μου γιός του αρέσει πολύ η μουσική κ ξεκινάει κιθάρα το καλοκαίρι.. Ήθελε πολύ καιρό αλλά δεν είχε θέση κενή το ωδείο..Η μουσική είναι ότι καλύτερο..

Σε μικρές επαρχιακές πόλεις θα έδινε ερέθισμα κ διέξοδο στα παιδιά μιας κ οι επιλογές σχολικά κ εξωσχολικά είναι εκ των πραγμάτων πολύ περιορισμένες συγκριτικά με τα μεγάλα αστικά κέντρα

γιατί είναι απαραίτητο

Συμφωνώ ότι χρειάζεται στη Σύρο.

Σύρος - Πολιτισμός - Μουσική

Θα ψήφιζα να ιδρυθεί.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο νησί

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλά παιδιά

Η φοίτηση του παιδιού μου σε μουσικό γυμνάσιο, αποτελεί την αιτία για την οποία προτίθεμαι να μετακομίσω.

θα δώσει την δυνατότητα σε μαθητές που έχουν κλίση στην μουσική να αναβαθμίσουν την γνώση τους αρκεί να μην υπάρχουν εκπαιδευτικές

ελλείψεις καθώς ένα μουσικό σχολείο απαιτεί σωστό και σύγχρονο εξοπλισμό

Θα ήταν καλό για τα παιδιά

Συμφωνώ να δημιουργηθεί μουσικό σχολείο

Θα ήταν πραγματικά πολύ ωραία να έχουμε ένα μουσικό σχολείο εδώ στην Σύρο .Υπάρχουν παιδιά που έχουν κλίση με την μουσική !!

Αν στο μέλλον το παιδί μου είχε κάποια κλίση σε κάποιο μουσικό όργανο

Με το άνοιγμα ενός μουσικού σχολείου στο νησί μας θα δινόταν η δυνατότητα σε πολλά νέα παιδιά να ξεκινήσουν με ένα μικρό βήμα τη πραγματοποίηση του ονείρου τους να ασχοληθούν με τη μουσική.

Γιατί η Μουσική παιδεία είναι Πολιτισμός ,Γιατί όλα τα παιδιά δεν ανθίζουν το ίδιο!!

Η μουσική παιδεία είναι σημαντική για την ψυχική και πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των παιδιών και παράλληλα ένα Μουσικό Σχολείο θα συνέβαλε στην ομαλότερη και υγιέστερη κοινωνικοποίησή τους καλλιεργώντας ομαδικό και συμμετοχικό πνεύμα αλλά και την προσωπική έκφραση, με σεβασμό, αποδοχή, πειθαρχία αλλά και ελευθερία ταυτόχρονα, σε ένα περιβάλλον όπου όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικών, θρησκευτικών, κοινωνικών ή άλλων διαφορών, έχουν κοινά ενδιαφέροντα γύρω από τη μουσική. Επίσης η Σύρος, ως τόπος που προάγει τον πολιτισμό και φιλοξενεί πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όχι μόνο έχει ανάγκη από ένα Μουσικό Σχολείο για την κάλυψη των καλλιτεχνικών και όχι μόνο αναγκών του πολυπληθούς μαθητικού δυναμικού αλλά έχει να κερδίσει πολλά οφέλη τόσο μέσα από τη λειτουργία του ίδιου του σχολείου (προβολή, συμμετοχές σε εκδηλώσεις), όσο και από την μουσική καλλιέργεια και πορεία των αποφοίτων του, που θα προάγουν με τη σειρά τους τον τόπο.

Θεωρώ ότι η ίδρυση του Μουσικού Σχολείου Σύρου θα αποτελέσει ένα βασικό μέρος της πολιτιστικής «κληρονομιάς» του νησιού μας, καθότι με τη δημιουργία του, αναπτυσσόμαστε σαν κοινωνία, και ειδικότερα η γενική κοινότητα της Σύρου. Καλό θα ήταν η Δημοτική Αρχή να μεριμνήσει επί του θέματος, αλλά είναι προβλέψιμο πλέον πως θα συζητηθεί στα εκάστοτε συμβούλια και θα μείνει στάσιμο, όπως και τα περισσότερα θέματα του Δήμου.

Αρέσει στο παιδί μου η μουσική και δείχνει ενδιαφέρον για τα μουσικά όργανα

Προάγει τη μουσική παιδεία και εμπλουτίζει τα ενδιαφέροντα των μαθητών

Η μουσική είναι αρμονία και αισθητική. Η τέχνη του πόσο από κάθε τι και του πόσο από κάτι σε συνδυασμό με το διπλανό του. Η τέχνη αυτή διδάσκεται μέσα από τη μουσική αλλά διαχέεται σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ακόμα και αν ο άνθρωπος δεν επιλέξει τη μουσική ως κύρια ασχολία του, τον συντροφεύει για όλη του τη ζωή ως το μέτρο της αρμονίας και πηγή ισορροπίας.

Είναι στην Αθήνα και δεν ερχόμαστε Σύρο επειδή δεν υπάρχει μουσικό σχολείο

Κάποια παιδιά έχουν περισσότερη ανάγκη για καλλιτεχνική και μουσική έκφραση. Ένα μουσικό, όπως και ένα καλλιτεχνικό σχολείο θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε νομό της χώρας. Δίνει προοπτικές και ερεθίσματα σε παιδιά που έχουν ανακαλύψει τις καλλιτεχνικές - μουσικές τους προτιμήσεις από νωρίς.

Θα έρθει σε επαφή και με άλλα μουσικά όργανα.

η ενασχόληση των παιδιών με την μουσική είναι η πνευματική υγεία

Θα ήταν πολύ σημαντικό για την μουσική παιδεία των παιδι να δημιουργηθεί μουσικό σχολείο.

Μακάρι να γίνει μουσικό σχολείο στην Σύρο. Θα έρθουν παιδιά και από

άλλα νησιά!

Φοιτώντας σε μουσικό σχολείο ένα παιδί μαθαίνει να παίζει τουλάχιστον ένα μουσικό όργανο, ιστορία της μουσικής και πολλά ακόμα πράγματα παράλληλα με τα μαθήματα του σχολείου, όχι σαν εξωσχολική δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο αποκτάει γρήγορα και ολοκληρωμένα πολλές δεξιότητες στη μουσική, εξελίσσεται σαν προσωπικότητα και συναναστρέφεται με παιδιά με τα ίδια ενδιαφέροντα. Η Σύρος είναι ένα νησί με μουσική και πολιτιστική παράδοση γενικότερα, έχει ικανό μέγεθος πληθυσμού για ένα τέτοιο σχολείο και καλό είναι να το στηρίξουμε όλοι για να φτιαχτεί και λειτουργήσει στο νησί μας.

Η μουσική καλλιεργεί τη δημιουργικότητα στα παιδιά. Ένα απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία αλλά και την προσωπική τους ευτυχία.

Από πολύ μικρό έφτιαχνε ήχους με το οτιδήποτε. Επίσης, η μουσική είναι πολύ σημαντική για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου.

Η τέχνη, και δη η μουσική, είναι εκ των ων ουκ άνευ σημαντικό εφόδιο για την ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών, ανεξάρτητα από το αν θα επιλέξουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτή αργότερα. Άρα η ίδρυση ενός μουσικού σχολείου είναι θεωρώ απαραίτητη για κάθε πόλη, πόσο μάλλον δε για μια πρωτεύουσα νομού.

Θεωρώ την ενασχόληση με τη μουσική ευεργετική για την ανάπτυξη του παιδιού. Το μουσικό σχολείο συμβάλει στην κοινωνικοποίηση και στην ανάπτυξη του πολιτισμού πράγμα που το καθιστά ιδανικό για την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αγαπάει πολύ τη μουσική και δεν υπάρχει οργανωμένη δωρεάν μουσική εκπαίδευση στη Σύρο

Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από την τέχνη!!!!

Η μουσική είναι η καλύτερη γλώσσα!!!

Δείχνει ενδιαφέρον το παιδί κ θα ήταν καλύτερο κίνητρο