

Το βιβλίο

(Στίχοι : Αντρέας Κωνσταντινίδης

Σύνθεση : Ευδοκία Χατζηχάρου)



Γύρισα Κύπρο κι' Ελλάδα Ρόδο Κρήτη και Λευκάδα
Την Ευρώπη την Ασία και τη μαγική Ινδία
Πήγα στ' άστρα στο φεγγάρι κι' έφτασα μέχρι τον Άρη
Κι' είχα τρένο κι' είχα πλοίο ταξιδιάρικο βιβλίο.

ΡΕΦΡΕΝ

Γνώρισα λαούς κι' ανθρώπους,
μ' άλλη γλώσσα, μ' άλλους τρόπους
Χάρηκα με τη χαρά τους κι' έκλαψα στη συμφορά τους
Στήσαμ' όνειρα κι' ελπίδες για καλύτερες πατρίδες
Κι' είχα δάσκαλο σχολείο το σοφό μου το βιβλίο. (2)

Έζησα στ' αρχαία χρόνια και στα μαρμαρένια αλώνια
Είδα μάγισσες γοργόνες και της λευτεριάς αγώνες
Είδα κεραυνούς του Δία και μια Σταυρική Θυσία
Κί' ήταν μάτια κί' ήταν φως μου το βιβλίο σύντροφός μου

ΡΕΦΡΕΝ

Μέρα νύχτα νύχτα μέρα φίλο, δάσκαλο, πατέρα
Τό'χω σε χαρά και λύπη κι' όταν η ελπίδα λείπει
Πίστη, ζεστασιά, γαλήνη ομορφιά και καλοσύνη
Βρίσκω στ' άξια τα βιβλία κί' η ζωή μου παίρνει αξία. (2)

(Το «βιβλίο» από τη χορωδία του σχολείου μας)

 YouTube <https://youtu.be/V56YSs0u6MA>

Το βιβλίο

Στίχοι : Αντρέας Κωνσταντινίδης Σύνθεση : Ευδοκία Χατζηχάρου

Γύρισα Κύπρο κι' Ελλάδα Ρόδο Κρήτη και Λευκάδα
Την Ευρώπη την Ασία και τη μαγική Ινδία
Πήγα στ' άστρα στο φεγγάρι κι' έφτασα μέχρι τον Άρη
Κι' είχα τρένο κι' είχα πλοίο ταξιδιάρικο βιβλίο.

ΡΕΦΡΕΝ

Γνώρισα λαούς κι' ανθρώπους, μ' άλλη γλώσσα, μ' άλλους τρόπους
Χάρηκα με τη χαρά τους κι' έκλαψα στη συμφορά τους
Στήσαμ' όνειρα κι' ελπίδες για καλύτερες πατρίδες
Κι' είχα δάσκαλο σχολείο το σοφό μου το βιβλίο. (2)

Έζησα στ' αρχαία χρόνια και στα μαρμαρένια αλώνια,
Είδα μάγισσες γοργόνες και της λευτεριάς αγώνες
Είδα κεραυνούς του Δία και μια Σταυρική Θυσία
Κι' ήταν μάτια κι' ήταν φως μου το βιβλίο σύντροφός μου

ΡΕΦΡΕΝ

Μέρα νύχτα νύχτα μέρα φίλο, δάσκαλο, πατέρα
Το' χω σε χαρά και λύπη κι' όταν η ελπίδα λείπει
Πίστη, ζεστασιά, γαλήνη ομορφιά και καλοσύνη
Βρίσκω στ' άξια τα βιβλία κι' η ζωή μου παίρνει αξία. (2)

4^ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης - 2023



Το βιβλίο

Στίχοι : Αντρέας Κωνσταντινίδης Σύνθεση : Ευδοκία Χατζηχάρου

Γύρισα Κύπρο κι' Ελλάδα Ρόδο Κρήτη και Λευκάδα
Την Ευρώπη την Ασία και τη μαγική Ινδία
Πήγα στ' άστρα στο φεγγάρι κι' έφτασα μέχρι τον Άρη
Κι' είχα τρένο κι' είχα πλοίο ταξιδιάρικο βιβλίο.

ΡΕΦΡΕΝ

Γνώρισα λαούς κι' ανθρώπους, μ' άλλη γλώσσα, μ' άλλους τρόπους
Χάρηκα με τη χαρά τους κι' έκλαψα στη συμφορά τους
Στήσαμ' όνειρα κι' ελπίδες για καλύτερες πατρίδες
Κι' είχα δάσκαλο σχολείο το σοφό μου το βιβλίο. (2)

Έζησα στ' αρχαία χρόνια και στα μαρμαρένια αλώνια,
Είδα μάγισσες γοργόνες και της λευτεριάς αγώνες
Είδα κεραυνούς του Δία και μια Σταυρική Θυσία
Κι' ήταν μάτια κι' ήταν φως μου το βιβλίο σύντροφός μου

ΡΕΦΡΕΝ

Μέρα νύχτα νύχτα μέρα φίλο, δάσκαλο, πατέρα
Το' χω σε χαρά και λύπη κι' όταν η ελπίδα λείπει
Πίστη, ζεστασιά, γαλήνη ομορφιά και καλοσύνη
Βρίσκω στ' άξια τα βιβλία κι' η ζωή μου παίρνει αξία. (2)

4^ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης - 2023



Το βιβλίο

Μουσική: Ευάγγελος Χατζηγιάννης

Στίχοι: Αντρέας Κουκουνογιάννης

1. 106

ΝΤΟ- ΣΟΛΑ- ΝΤΟ

Εὐ - ρύ - τω Κυ - πρὸς κεί - σε - αὐ

ΦΑ- ΣΟΛΑ- ΝΤΟ-

Ὡ - ἄς Κρή - τι και Λα - κό - θε, τὴν Γε -

ΦΑ-

μο - σι, τὴν Α - ρι - α και τι

ΣΟΛΑ- ΝΤΟ-

μο - ρι - κη ἐ - θι - ο. Πη - γε σ' ἐ - στρα

ΣΟΛΑ- ΝΤΟ- ΦΑ- ΣΟΛΑ-

στο φε - γο ρι και ο - τω - σε μο - ρι του

ΝΤΟ- ΦΑ

Α - ρι και - ρι ημε - ρο και - ρι

ΣΟΛΑ-

και - ο τα - ξι - θιά - ρι - κο βί -

ΝΤΟ ΝΤΟ- ΦΑ-

βί - ο. Ἐπι - ρο - σι τα - ρις κίων

ΝΤΟ ΦΑ- ΣΟΛΑ-

ἤρω - ποις. ἤρω - ρι γο - σε - σα ἤρω - ρις

55 ΝΙΟΙ ΦΑ· ΣΟΛΑ·

700 ποίε· 2η· 2η· κα· με· 2η· 2η·

56 ΝΙΟΙ ΣΟΛΑ· ΝΙΟΙ·

2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η·

57 ΦΑ· ΝΙΟΙ·

2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η·

58 ΦΑ· ΣΟΛΑ· ΝΙΟΙ· ΦΑ·

2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η·

59 ΣΟΛΑ· ΝΙΟΙ·

2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η·

60 ΣΟΛΑ· ΝΙΟΙ·

2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η· 2η·

Είδα σπέρματα χρόνια
 και στα μαρμαρένια αλώνια
 είδα μούρες, γοργόνες
 και της λιπαρής αγελάς
 Είδα κεραιούς του Λία
 και μια παιδική θύση
 κι ήταν γάτος κι ήταν φως μου
 το βιβλίο πάντρωσέ μου

Μέρα νύχτα, νύχτα μερα
 φίλο, διάκωλο, πιτύρα
 τα 'χα ως χιρλό και λιαχί
 κι ήταν η ελπίδα κελπί,
 πιστή, ζεστασιά, γιάληνη
 ομορφιά και κισκουή,
 βρισκό στ' ύζα τα βιβλία
 κι η ζωή μου παίρνει αξία